

Magtrelationer i Peru

Manthoc er en national ungdomsorganisation i Peru med 2500 medlemmer. Manthoc arbejder som fortaler for peruvianske børn og unge. De vil gøre dem i stand til at udøve deres rettigheder og forbedre deres levevilkår. Det er Manthoc, der vil være ansvarlig for de fleste af de ungdomsledede aktiviteter for årets kampagne, der skal gøre skolegangen i Peru tryk for de unge.

VALENTIN

Valentin er 17 år gammel, i gang med sit sidste år på gymnasiet og er derudover medlem af Manthoc.

HVAD SYNES DU, ER DE VIGTIGSTE EMNE, SOM I DISKUTERER I MANTHOC?

”Det vigtigste emne er kønsulighed. Jeg har lært meget om det og fundet ud af, hvor meget der er galt i forhold til kønsulighed.”



HVORDAN SER DU KØNSULIGHEDEN PÅ DIN SKOLE?

”Der er for eksempel en dreng i min skole, som på et tidspunkt kun hang ud med piger, og vores lærer begyndte at mobbe ham og sige ting med, at han var en faggot, fordi han kun var sammen med piger.”

HVORDAN SER DU KØNSULIGHEDEN I DIT NABOLAG?

”Jeg har en homoseksuel ven, og de fleste drenge her mobber ham og gør grin med ham pga. det. Min nabo, som er en pige, kan godt lide at hænge ud med drenge, men hendes mor straffer hende for det og siger, at hun opfører sig som en mand. Hun kalder hende for en ”marimacho”, som er et diskriminerende ord for lesbiske, som ligner eller opfører sig som mænd.”

ER DER ELEVER, DER DROPPER UD AF SKOLEN?

”Ja, der er mange, der dropper ud af skolen af forskellige årsager. Nogle dropper ud, fordi de ikke får deres forældres støtte, nogle har problemer med stoffer og alkohol. Mange teenagepiger dropper ud, fordi de bliver gravide. De kan føle sig skamfulde omkring deres graviditet og er bange for at blive socialt udstødt af deres venner og lokalsamfund. Det synes jeg er uretfærdigt, fordi pigerne skal kunne fortsætte med at studere. Og det skal de også forstå er muligt.”



EZEQUIEL

Ezequiel er 15 år gammel og bor i bydelen Belén, hvor han går i skole. Derudover er han medlem af Manthoc, hvilket han har været i 10 år. Ezequiel er medlem, fordi han synes, emner som ligestilling og et trygt skoleliv er vigtige.

Belén ligger i udkanten af Iquitos, som er en del af Amazonas i Peru. Hver sommer stiger Amazonflodens breder så meget, at byen hvert år forsøger at sikre sig imod de store vandstigninger. Derfor er husene i Belén bygget på høje pæle, derudover bruger de både som transportmiddel, da vandet i regntiden vil fylde byens gader



SYNES DU, AT DU HAR GODE LÆRERE?

”Jeg har mange forskellige lærere, både gode og dårlige, men jeg er nogle gange bekymret for de normer, der er i min skole. Den måde som lærerne videregiver deres tanker om seksualitet og køn er nogle gange meget gammeldags. Jeg havde engang en pink trøje på, hvor læreren bad mig om, at tage hjem og skifte tøj, fordi det ikke var en mandlig farve. Det samme sker for piger, hvis de har maskulint tøj på eller maskuline farver.”

VIL DU TAGE TRØJEN PÅ ALLIGEVEL?

”Ja, jeg elsker pink. Det er kun lærerne, der er imod det og siger noget til det.”



HAR DU OPLEVET ANDRE TING, DER HAR VIRKET UBEHAGELIGT PÅ DIG I SKOLEN?

”Jeg husker en voldelig oplevelse, hvor min lærer bad os om at lave lektier, hvilket vi gjorde sammen, mig og mine venner. Da læreren fandt ud af, at vi havde samarbejdet omkring lektierne, slog læreren os med et bælte.”

GJORDE DINE FORÆLDRE NOGET VED DET?

”Mine forældre og min vens forældre gik til skolen og klagede over læreren, men rektoren holdte et langt stykke tid hånden over læreren. Det endte med, at rektoren flyttede læreren til en anden skole. Det synes jeg ikke om, for så kan han gøre det samme imod andre elever.”

SYNES DU, LÆREREN STADIG BURDE HAVE RET TIL AT VÆRE EN LÆRER?

”Nej, læreren kan jo fremtidigt stadig behandle andre elever dårligt.”

HAR DU NOGENSINDE SET ELLER HØRT, OM EN LÆRER PÅ DIN SKOLE, DER VAR SEKSUEL KRÆNKENDE OVERFOR ELEVERNE?

”Ja, især i idrætstimerne. Her tvinger lærerne pigerne til at tage korte uniformer på, selvom pigerne ikke har lyst til det. Lærerne truer pigerne med dårlige karakterer, hvis de ikke bruger uniformerne. Derudover i timerne vil lærerne bede pigerne om at stille sig op på en lang række og række ned til deres fødder, imens lærerne så vil stå bag dem og kigge på. Der var engang en pige, der havde taget lange leggings på, hvorfor læreren truede hende til at skifte til uniformen. Hun endte med at skifte om. Det var ikke en rar situation for nogen. Man kunne se, hun blev ked af det.”

